



# WIZO Sverige

[Läs i webbläsare](#)

## Senaste WIZO-Nytt ...

Juni 2022



Tack alla ni som generöst bidrar till WIZO!

Vi önskar er en härlig sommar med tid för rekreation och att få ses med nära och kära!

Våren har varit full av aktiviteter för WIZO i Israel och mycket är så mycket bättre än vid denna tid under förra året.

### Shavuot en härlig påminnelse om allt vi kan glädjas åt!

Med ert stöd har barnen firat Shavuot och lärt mer om de mer än tusenåriga traditioner som är Israels och det judiska folkets. Barnen har dekorerat dagisen med nyskördade frukter och får lära sig mer om olika sädeslag och andra grödor. Med Shavuot är vårens första skörd i hamn. Allt som planterats för att skördas efter Pesach blir nu från "jord till bord"!



### Matmarknad från ungdomsbyarna



Inför Shavuot kom WIZO-ungdomar från olika ungdomsbyar till WIZO:s huvudkontor i Tel Aviv, där de stolt presenterade alla de produkter som de odlar och producerar. Det blev en lyckad matmarknad, med försäljning av de medförda produkterna. Ungdomarna, som ofta kommer från en svår bakgrund, fick både lön för mödan och uppskattning.

Dagarna, veckorna och månaderna passerar, medan kriget i Ukraina fortsätter. Fortsätter att skörda död, lidande och förstörelse i förskräckande nivåer.

Under tiden fortsätter WIZO i Israel sin del av arbetet med att med öppen famn ta hand om ukrainska ungdomar som flytt inflykt. Ger dem en trygg tillflykt, omsorg och utbildning i våra ungdomsbyar och skolor. Vi i WIZO fortsätter att göra det som är viktigt.



Just nu har tre av våra ungdomsbyar (Nahalal, Hadassim och Nachlat Yehuda) tagit emot totalt ett hundratal ukrainska ungdomar. I dessa byar har de nyanlända sällskap av ukrainska ungdomar som, redan innan krigsutbrottet, följde det ettåriga Na'ale-programmet. För dem alla är kriget en mardröm, med ständig oro för de familjemedlemmar som fortfarande är kvar i Ukraina eller på flykt.

## Fortsätt stödja de ukrainska flyktingarna

Omhändertagandet av ungdomarna som, när de kommer saknar kläder, pengar och annat, finansieras tack vare generösa gåvor till den fond som WIZO i Israel instiftat för detta syfte – WIZO:s insamlingsfond för ukrainska barn och ungdomar.

De fortsatta behoven är stora. Allt från kläder, skor, datorer och allt det som våra egna barn och barnbarn har, till specialiserade psykologiska stödinsatser och till aktiviteter inom både utbildning, fritid och skollovsinsatser, som exempelvis utflykter för att lära känna Israel.



**Gåvorna till fonden får inte sina – ditt stöd behövs. Nu!**

**Skänk en gåva till bg 855-9288 eller Swish 123 258 74 42.  
Märk gåvan med ditt namn och Ukraina.**

Varmt tack på förhand!

## WIZO räddar allt fler kvinnor från våldsamma män



Trodde du att WIZO i Israel mest arbetar med barnomsorg?

Som kvinnoorganisation har alla typer av kvinnofrågor stort fokus. I arbetet mot våld i nära relationer i Israel är WIZO ledande. Därutöver arbetar WIZO för kvinnors jämlikhet i

[Länk till mer om WIZO:s arbete med våldsutsatta kvinnor \(pdf\)](#)

## Blinde Osama hjälptes till självförtroende och en framtid

Vi är stolta över att kunna dela med oss av en ny video från WIZO i Israel. Den berättar den rörande historien om hur WIZO:s ungdomsby Nir Ha'Emek, för alltid förändrade Osama Abu-Afashs liv.

Osama från Negev är en ung beduinarab, som föddes blind. Från att ha varit en förlorad, övergiven pojke, utan framtidsutsikter, förvandlades han till en ung man med intelligens, självförtroende och förmågan att leva självständigt. Nu utbildar han sig till psykolog och har en framtid. En dag kommer han, som övervunnit många svårigheter och utmaningar i livet, att bidra till andras liv i sin roll som psykolog.

Denna dramatiska förändring kan till stor del tillskrivas WIZO:s ungdomsby Nir Ha'Emek och dess engagerade pedagoger, socionomer och frivilliga. Genom sitt arbete, utgör de på olika sätt de resurser som WIZO investerar i, för att ta hand om och hjälpa ungdomar med särskilda behov från alla delar av det israeliska samhället.

Se videon här!



## Uppskattad stadsvandring med WIZO Stockholm

Mångåriga guiden, Marianne Prager, tog med WIZO på en stadsvandring i det judiska Stockholm.

Promenaden inleddes vid monumentet på Raoul Wallenbergs torg. Därefter gick turen via stora synagogan längs Kungsträdgården och slutade utanför Judiska Museet i Gamla Stan. Marianne berättade mycket kunnigt om händelser, byggnader och personer med judisk anknytning som präglat vår huvudstad.



## Rullstolar delas ut till behövande barn i Sydafrika

WIZO Durban i Sydafrika driver sedan flera år en insamlingskampanj kallad Wheelchairs of Hope. När de fått in tillräckligt med pengar, köper de in barnrullstolar från en israelisk tillverkare. Rullstolarna skänks till barn med stort behov av rullstol, men där varken familjen eller samhället kan ordna det.

Se videon, där Laurienne Baitz, vice ordförande i WIZO Durban, och Paula Green, chef för rnrnriektet Wheelchairs of Hope intervjuas. Vi möter även en av familjerna som just fått en



## Glad sommar!

Till slut önskar vi dig och dina nära och kära en skön och avkopplande sommar.

Efter sommaren återkommer vi med en splitterny webbshop, där du kommer att kunna beställa och köpa våra diplom och kort, liksom rosor och blombuketter inför Rosh Hashana. Mer information kommer, så håll utkik!



*Susanne Sznajderman-Rytz*  
Ordförande WIZO Sverige

**Ge en gåva till WIZO:s insamling för  
ukrainska barn och ungdomar i Israel  
bg 855-9288 eller Swish 123 258 74 42**

Märk inbetalningen med ditt namn och Ukraina

---

**WIZO. Doing What Matters**



---

## Nyhetsbrev från WIZO Sverige

Nyhetsbrevet skickas till medlemmarna i våra WIZO-föreningar samt till dig som prenumererat på det, eller visat intresse på annat sätt.

[wizo@wizo.se](mailto:wizo@wizo.se) | [www.wizo.se](http://www.wizo.se)

Telefon: 08 661 39 91

Postadress: Box 5053, 102 42 Stockholm

[Avboka prenumerationen](#) eller [uppdatera dina kontaktuppgifter](#)